

VAN HEMELVAART EN PINKSTEREN.

Hemelvaart en Pinksteren zijn voor ons christenen belangrijke feestdagen. Ze staan keurig vernoemd op onze kalenders en in onze agenda's. Desondanks moeten we constateren, dat ze in de feitelijke geloofsbeleving wat op de achtergrond zijn geraakt. Vaak worden ingewisseld voor alternatieve tijdsbestedingen. En dat is jammer, onder meer omdat deze beide kerkelijke feestdagen ook een belangrijke poort vormen naar onze band met de Joodse geloofstraditie.

De Tenach (O.T.) vertelt herhaaldelijk over mensen die ten hemel zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook enkele belangrijke personen van wie het graf niet bekend is: Mozes, Melchizedek. Al deze personen leven voort als belangrijke getuigen van God. Zij zijn opgenomen in 'de bundel des levens', zij zijn bij God zijn. Elia speelt een bijzondere rol. We kennen het verhaal van zijn tenhemelopneming, de zogeheten 'merkaba' (2 Koningen 2). Uit het Nieuwe Testament kennen we al de Joodse verwachting van de wederkomst van Elia als aanvangsmoment van de messiaanse tijden. Nog steeds zetten Joden tijdens de Seideravond, waarop de uittocht uit Egypte herdacht wordt, een beker wijn klaar voor Elia.

In het Nieuwe Testament is sprake van de hemelvaart en wederkomst (Handelingen 1). Die worden verbonden met de schenking van geestkracht (Hand. 1:5.8). We kennen deze verbinding uit het verhaal van Elia en Elisa (2 Koningen 2). Elisa zal een deel van de geest van Elia ontvangen (2 Kon. 2:9-10.15). Daarmee komt ook een verbinding met het Pinksterfeest, Sjavoeöt, in zicht.

Oorspronkelijk was Sjavoeöt een oogstfeest. Later raakte het nauw verbonden met de Wetgeving op de Sinai. Daar ontvangt het volk de Tora met de opdracht, die met hart en ziel te volbrengen: van binnen uit, vanuit de werkzame kracht van Gods geest. 'Alles wat de Heer gezegd heeft zullen wij doen en ter harte nemen', zegt het volk (Ex. 24:7). Het ontvangen van de Tora, het leven met de Ene in het Verbond is verweven met leven uit Zijn geest.

Hemelvaart en Pinksteren zijn voor ons een voortzetting van dat proces. Tora en Geest zijn tot ons christenen gekomen door en dankzij Jezus, die al bij de verheerlijking op de Tabor die verbondenheid met Mozes en Elia als Gods getuigen bij uitstek beleeft. Als Jezus spreekt over de gaven van de geest/Geest is dat met de bedoeling dat ook wij doen, wat de Eeuwige van ons vraagt.

Frans Zwarts

KRI/FZ